

**MAN IS
VOOR VROUW**



**VROUW IS
VOOR MAN**

"God is liefde."

Dat klopt! Maar dit betekent niet dat je nu homoseksueel zult zijn. God houdt van je en Hij wil niet dat je een ellendig leven hebt. God haat homoseksualiteit.

Gij zult niet liegen bij de mensheid, zoals bij de vrouw: het is een gruwel. Noch zult gij bij enig beest liggen om u daarmee te verontreinigen; noch zal een vrouw voor een beest staan om daarbij te gaan liggen: het is verwarring. LEVITICUS 18:22-23

Zie, dit alleen heb ik gevonden, dat God de mens oprecht heeft gemaakt; maar ze hebben veel uitvindingen opgezocht. PREDIKERS 7:29

Weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Laat u niet misleiden: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch verwijfden, noch misbruikers van zichzelf met de mensheid, noch dieven, noch hebzuchtige, noch dronkaards, noch beschimpers, noch afpersers, zullen het koninkrijk van God beërven.

1 KORINTHE 6:9-10

Om deze reden gaf God hen over aan verachtelijke genegenheden: want zelfs hun vrouwen veranderden het natuurlijke gebruik in dat wat tegen de natuur is. mannen met mannen die datgene aan het werk zijn wat onbetamelijk is, en in zichzelf de vergelding ontvangen voor hun dwaling die passend was.

ROMEINEN 1:26-27

"Ik ben zo geboren."

ALS DAT JOUW MANIER VAN
DENKEN IS, HEEFT GOD VOOR EEN
OPLOSSING GEZORGD...
JE MOET OPNIEUW GEBOREN
WORDEN!

Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. JOHN 3:3
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. JOHN 3:16
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door mij. JOHN 14:6
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering te roepen. LUKE 5:32